

Det finns många berättelser och sägner kring Lucia. Följande kan man nog säga med relativt stor säkerhet: Lucia föddes år 286 i Syrakusa på ön Sicilien. Hennes pappa dog tidigt. Mamman lovade bort henne till en man, men Lucia ville inte gifta sig med honom.. Mamman blev mycket allvarligt sjuk men blev frisk med hjälp av förbön. Mamman lovade då Lucia att hon inte skulle behöva gifta sig med den tilltänkta mannen. Mannen blev mycket arg och anmälde Lucia till myndigheterna. På den tiden var det nämligen föbjudet att vara kristen och tro på Jesus.

Kejsar Diocletianus utförde stora förföljelser mot de kristna år 304. Lucia blev mördad under denna förföljelse, hon blev en kristen martyr.

Namnet Lucia kommer från det latinska ordet Lux, vilket betyder ljus. Det är därför Lucia ofta förknippas med ljus, hon är ljusbärskan.

Under medeltiden hade vi den julianska kalendern och den mörkaste dagen inföll då den 13 december. Därför passade det väldigt bra att lägga Luciadagen just denna dag, då mörkret vände och det började bli ljus igen. När vi senare fick den gregorianska kalendern 1753, blev den mörkaste dagen 21 december istället.

Lucia kommer med ljus för att förbereda oss inför julen. Julen firar vi ju för att komma ihåg Jesu födelse, han som är världens ljus. Jesus föddes hit till jorden som världens ljus. Han är fortfarande världens ljus. Det står följande i Johannes 1:5: ***Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.***

På många sätt känns det mörkt i vår värld just nu:

- kriget i Ukraina
- osäkerhet i världen
- klimatkris
- en lågkonjunktur som är på antågande
- el-, bränsle- och matpriser som ständigt blir dyrare

Allt detta gör att det är lätt att känna sig nedstämd!

Men Jesus är fortfarande världens ljus, och mörkret har inte övervunnit det.

Här i veckan talade jag med en kvinna som kom till tro för 6 år sedan. Just nu går hon igenom en mycket tuff period när hennes bästa vän är döende. Hon sa att hon skulle ha väldigt svårt att klara av allt detta utan sin tro på Jesus. Jesus är fortfarande världens ljus, och mörkret har inte övervunnit det.

För någon dag sedan träffade jag en man som delvis är sjukskriven. Hans fru jobbar borta hela dagarna och barnen är utflugna. Han har längtat och bett för att finna ett sammanhang där han kan känna sig hemma och få betyda något för andra. Han var så glad nu, för han hade funnit detta sammanhang. Livet kändes så oerhört mycket bättre och lättare att leva.

Jesus är fortfarande världens ljus, och mörkret har inte övervunnit det.

Med dessa ord vill jag önska en riktigt fin och God Jul:

Håkan Andersson