

Hej,
här kommer en liten sammanfattning av predikan i Equmeniakyrkan i Skeppsås
långfredagen 2023

Det allra viktigaste i vår kristna tro är Jesu död och uppståndelse: **"Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna"** (1 Kor 15:3, 4)

När jag var i Indien för några veckor sedan blev jag alltid glad när jag såg ett kors, för jag visste då att det var något med en kristen anknytning.

Men varför korset? Vad hände egentligen när Jesus dog på korset?

Enligt Johannes 1:1, 2 har det alltid varit en perfekt relation mellan Gud Fader och Jesus: **"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud."** Sonen såg på Fadern så log han. Gud Fader vände sitt ansikte mot Sonen och log, Gud Fader lät sitt ansikte lysa över honom (precis som vi läser i välsignelsen).

När Jesus hängde på korset ropade han **Eloi, Eloi, lema sabaktani** vilket betyder: min Gud, min Gud varför har du övergivit mig. Jesus var då verkligen övergiven av Gud Fader. Gud Fader vände sitt ansikte bort från Jesus. Det står till och med att Jesus blev en förbannelse! **"Ty en Guds förbannelse är den som blir upphängd på trä"** (5 Mos 5:23). Paulus skriver följande: **"Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä."** (Gal 3:13) Det var då som Jesus tog all vår synd och skuld på sig. Det var då som Jesus tog vårt straff på sig.

Att vara välsignad innebär att få uppleva godhet, glädje, ljus, lycka.....

Att vara förbannad innebär att få uppleva ondska, smärta, bedrövelse, mörker.....

Kristen tro talar om Guds nåd. Det står till och med att Jesus är full av nåd. Det står att vi kan bli välsignade av bara nåd. Nåden är gratis, den är något som vi ej förtjänar. Vi får förlåtelse och godhet och kärlek från Gud, inte för att vi är så bra och förträffliga utan av oförtjänt nåd.

Nåden är gratis för oss, men den var sannerligen inte gratis för Gud! Den var oerhört kostsam, det var ett mycket högt pris som Gud betalade - Jesu död på korset.

Jag tror inte att vi någonsin kommer att kunna förstå hur kostsam Jesu korsdöd verkligen var. Jesus bävade för det som låg framför, vi kan förstå detta när vi bland annat läser följande: **"Ångslan och ångest kom över honom, och han sa till dem: Min själ är djupt bedrövad, ända till döds."** (Matt 26:27, 38) Och han bad: **"Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."** (Matt 26:39)

Jag kommer ihåg hur en elev, som hade gått igenom en djup depression, sa - man kan aldrig förstå vad det innebär förrän man själv har gått igenom detta. Jesus död på korset, när han var övergiven av Gud Fader måste ha varit tusen och åter tusen gånger värre!

Men det slutade inte där, strax innan Jesus gav upp andan och dog sa han följande: **"Och Jesus ropade med hög röst: Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan."** (Luk 23:46)
Och det slutar inte heller där, utan sedan kommer påskdagen med Jesu uppståndelse.

Med en önskan om en Glad Påsk:
Håkan A