

Hej,
här kommer en liten sammanfattning av predikan i Skeppsås 7/5 2023

Dagens text är hämtad från Johannes 17:9- 17 och det är en del av en bön som Jesus bad. Vi brukar kalla den för Jesu översteprästerliga förbön. "**Jag ber för dem**" (Joh 17:9), "**Jag ber....**"(Joh 17:15) Jag har tänkt att vi ska tala lite om bön. Detta är ett jättelikt ämne och outtömligt, men vi ska ta upp några saker. Jag kommer att beröra frågorna: **Vad, Varför och Hur.**

Vad: Bön kan vara så oerhört mycket; tacksägelse, lovprisning, förundran.....
Jag ska nu lite kort beröra bön som begäran, när vi ber Gud om något: Bön är inte magi. Magi handlar om att jag ska tvinga Gud att handla på något sätt. Jag måste säga de rätta orden, kanske göra någon form av ritual och på så sätt tvinga Gud att handla. Man måste exempelvis avsluta bönen med "i Jesu namn" och då måste Gud handla så som jag har bett.
Jag hörde talas om en Indisk pastor som sa att man måste uttala Jesus på Arameiska (Jesu modersmål), och då kommer Gud att svara på bönen.

När jag ber Gud om något, så ber jag honom helt enkelt. Gud har ingen skyldighet att svara mig eller att göra det som jag ber honom om.

Varför: Varför ska vi egentligen be? Jag tror att det finns många svar på denna fråga, jag ska nämna två olika saker.

A) "**Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanna Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.**" (Joh 17:3) Det bästa sättet att lära känna en person är att prata och samtala med personen. Jag känner min hustru Cecilia väl för att vi har pratat med varandra under många år. Det är inte bara en som har pratat utan vi har samtalat med varandra. Jag tror att det är samma sak med Gud, det bästa sättet att lära känna Gud är att samtala med honom. Jag kan lära mig mycket om Gud, och olika tankar om Gud genom att läsa teologi, men det innebär inte för den skull att jag lär känna Gud.

Jag hörde talas om en man som var oerhört förtjust i Barak Obama. Han lärde sig allt om den f d presidenten. Kunde allt, vilka skolor han gått i, vilken mat han tyckte om, vilka böcker han läste En dag fick han möjlighet att träffa Barak Obama personligen. Mannen trodde att han kände Barak Obama, men Barak Obama hade ingen aning om vem han var. Han kände till mycket om Barak Obama, men han kände inte honom personligen.

B) Det händer något när vi ber, bön påverkar. Det är Jesus själv som lär oss att be Fader Vår: "**Helgat blive ditt namn**", "**Komme ditt rike**", "**Ske din vilja på jorden**". Jesus säger att vi ska be att Guds namn ska upplyftas, att Guds rike ska komma, att Guds vilja ska ske på jorden. När Jesus sa att vi ska bedja om detta så sa han inga tomma ord. Han måste ha menat att denna vår bön påverkar, att det händer något när vi ber om detta. Jag kan inte förstå denna bön på något annat sätt! Våra böner har påverkan på det som händer och sker på vår jord.

Hur: Jag vill ta upp en sak när det gäller hur-frågan. Jesus säger att vi ska be om och om igen. "**Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.**" (Matt 7:7). Nya Testamentet är ju från början skrivet på grekiska och den grekiska verbformen för be, sök och bulta står för en kontinuerlig handling, det står egentligen: be, be, be, be..... sök, sök, sök, sök, bulta, bulta, bulta..... Det står även i imperativ, vilket innebär att det är en uppmaning att om och om igen be ,söka och bulta.

Det finns en liknelse i Lukas 18:1- 8. Den börjar så här: "**Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.**" Sedan berättar han om en änka som om och om igen kom tillbaka till en domare för att få rätt mot sin motpart. Jesus säger att vi på samma sätt om och om igen kan komma till Gud med vår bön.

Jag tror att vi alla har något som vi har bett för många, många gånger och under en längre tid. Jag vill uppmuntra, med hänvisning till Jesus undervisning om bön, att fortsätta att be utan att ge upp.

Med en önskan om fortsatta fina vårdagar:
Håkan A