

Vi utgår ifrån följande Jesus-ord i Joh 6:37- 40: "**Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.**"

Vad händer när vi dör? Många av oss har släktingar och vänner som har dött under året som har gått. Vad har egentligen hänt med dem? Det finns två tankegångar i Nya Testamentet:

1) När vi dör så somnar vi in, och vaknar vid uppståndelsens morgon. Vi märker inte att tiden går när vi sover, på samma sätt märker vi inte tidens gång förrän vi vaknar vid uppståndelsen. I Joh 11:11 säger Jesus att Lazarus sover när han har dött. Paulus skriver om de som har dött att de har insomnat i 1 Kor 15:18, 20 samt i 1 Tess 4:13, 14. Detta var vad den gode Martin Luther tänkte. Vid begravningar säger vi ibland "vila i frid", eller "vila i frid till uppståndelsens morgon".

2) En annan tanke är att vi kommer till paradiset när vi dör. Paradiset är då ett mellantillstånd mellan döden och uppståndelsen. Jesus säger till rövaren på korset att han ska få vara med Jesus i paradiset (Luk 23:43). Paulus säger att han dras åt båda hållen, att fortsätta att kämpa här på jorden eller att få sluta här och få vara hos Kristus (Fil 1:23). Berättelsen om förklaringsberget i Matt 17 när Jesus, Petrus, Jakob och Johannes träffar Mose och Elia (som hade dött långt tidigare), talar för denna tanke.

Hur kommer det då att bli? Kommer vi att komma till paradiset direkt, eller kommer vi att sova en tid innan uppståndelsens morgon? Vi kommer egentligen inte märka så stor skillnad tror jag. Antingen får vi träffa Jesus i paradiset, eller får vi träffa Jesus när vi vaknar vid uppståndelsens morgon. En gammal god vän till mig som dog för något år sedan sa: "Det ska bli så spännande att se vad som händer!"

Men vad händer sedan? Jesus talar klart och tydligt om en uppståndelse i texten i Johannesevangeliet. Vi kommer inte att bli några andar som svävar omkring bland molnen. Läran om en uppståndelse finns med i alla de tre Abrahamic religionerna (judendom, kristendom och islam). I den apostoliska trosbekännelsen, en trosbekännelse som alla kristna kyrkor i hela världen bekänner, står det: "Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Hur blir då uppståndelsen, vad innebär en uppståndelsekropp? Aposteln Johannes skriver följande: "**Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.**" (1 Joh 3:2). Det verkar som att vi kommer att få en uppståndelsekropp som kommer att bli liknande den som Jesus hade efter uppståndelsen.

I I Korintierbrevet kapitel 15 ägnar Paulus ett helt kapitel åt att skriva om uppståndelsen. Det fanns tydligen några i församlingen i Korint som hävdade att det inte blir någon uppståndelse. Paulus säger då att om det inte finns någon uppståndelse så har inte heller Jesus uppstått och då är hela den kristna tron meningslös och bortkastad. Om det inte finns någon uppståndelse så lever inte Jesus idag, då sätter vi bara vårt hopp till en död religionslärare.

Men hur blir det? Paulus funderar vidare och säger att det är som i naturen. Vi sätter ett litet oansenligt frö och det blir en fantastisk blomma. Vi planterar en lök som inte ser så mycket ut för världen, men det blir en magnifik växt. **"Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgämligt uppstår oförgämligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft."** (1 Kor 15:42- 43).

Jag känner en man som har en svår muskelsjukdom. Hans kropp blir bara sämre och sämre, nu sitter han alltmer i en rullstol och går med hjälp av kryckor. Men han har sagt att han hoppas på att få bli Guds budbärare i himlen. Då ska han springa fortare än vinden och lämna bud.

Jag känner en annan gammal bonde, som har arbetat med jordbruk under hela sitt liv. Under en svår operation stannade hans hjärta och han berättade senare att han upplevde att han varit i himlen. Han mötte Jesus, och de stod på en äng. Gräset där var så grönt, och mer levande än han någonsin sett.

Det som vi har att se fram emot är en ny himmel och en ny jord, som är större, vackrare och mer fantastisk än vi någonsin kan drömma om här på vår jord.

Håkan Andersson