

I Johannes kapitel 11 finner vi en märklig berättelse. Tre syskon som heter Marta, Maria och Lasarus bor i Betania, en by som ligger cirka 3 kilometer utanför Jerusalem. De tycker mycket om Jesus och Jesus tycker mycket om dem. Lasarus blir mycket sjuk och systrarna skickade bud efter Jesus. De vet att Jesus kan bota sjuka. Jesus stannar dock kvar ytterligare två dagar på platsen han befinner sig på. När Jesus kommer till Betania har Lasarus varit död fyra dagar och han är begravd i en grotta i klippan.

Maria grät, vännerna grät och det står "**Och Jesus grät**" (Joh 11:35). Jesus uppväcker därefter Lasarus från de döda, han börjar att leva om igen!

Det intressanta är att se hur folket reagerar på detta mirakel: Marta och Maria blir förstås jätteglada, och många med dem. Många börjar tro på Jesus och vill följa honom.

De religiösa ledarna reagerar tvärtom. De blir rädda, vad kommer att hända nu? Kommer romarna dit med sina soldater, kommer templet att förstöras, kommer ledarna att förlora sina positioner, kommer de att förlora sin politiska och religiösa makt? Samtidigt blir de avundsjuka på Jesus, han blir mer och mer populär. Så de planerar att döda Jesus och även att ta död på Lasarus!

Jag hade ett mycket intressant samtal med en kvinna i Linköping för några månader sedan. Hon hade gått igenom en tuff period men fått hjälp och samtidigt kommit till en personlig tro på Jesus. Hon var nu aktiv inom Svenska kyrkan. Samtidigt som hon blev hjälpt var det släkt, vänner och kollegor som tog avstånd från henne och hennes nyfunna tro.

Vi kan läsa följande i Joh 11:25, 26: "**Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.**" Den kristna tron säger att vi en dag ska uppstå. Vi läser om de dödas uppståndelse i den apostoliska trosbekännelsen.

Hur blir det? Vad händer? Kan detta hända!? Vi är så vana vid livet: vi föds - lever - dör, sedan kommer det nya som föds - lever - dör. Kan det ske en uppståndelse efter döden?

Aposteln Paulus skriver om detta i 1 Korintierbrevet kapitel 15. Det fanns en del som var mycket frågande till en uppståndelse: "**Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?**" (1 Kor 15: 12). Svaret som aposteln ger är att om det inte finns någon uppståndelse så har inte Jesus uppstått. Har inte Jesus uppstått finns det ingen förlåtelse, inget hopp och ingen himmel, "**då är er tro meningslös**" (1 Kor 15:17)

Jag tycker att det är lättare att tro på en uppståndelse nu på våren och försommaren. Vi har sått frön, små och oansenliga, och utifrån detta kommer det upp stora och vackra blommor. Vi ser det runt omkring oss just nu. Vår jordiska kropp blir gammal och kommer att dö, men vi kommer att få en vacker, ny uppståndelsekropp.

Som ett exempel visar jag olika vackra blommor som kommer från ett litet, litet oansenligt frö.

Jag känner en man som har en svår muskelsjukdom. Hans muskler blir svagare för varje år som går, och han får allt svårare att röra sig. Han är varmt troende och säger att han ska be

Gud om att få bli Guds springpojke i himlen där han kan springa snabbt som vinden med sin nya uppståndelsekropp.

Håkan Andersson