

Hej,

här kommer en liten sammanfattning av predikan i Skeppsås 26/3 2023

Jag kom nyligen hem från en två veckors resa i Indien. Jag vill dela några upplevelser med er. Min utgångspunkt är följande Jesus ord: **"Därefter sade han: Vad är Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? Det är likt ett senapskorn, som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna."** (Lk 13:18, 19)

Jag var inbjuden av Swapan Biswas som är kyrkoledare för en församlings rörelse i nordöstra Indien som heter Masihi Mandli (= Kristus folket). Det hela startade med att Swapans pappa BK Biswas hörde talas om Jesus i dagens Bangladesh. Han bestämde sig för att följa Jesus men mötte stort motstånd eftersom hans familj kom från en högre kast inom hinduismen. Han flyttade då till Indien, till det som idag kallas Väst Bengalen. Han kunde inte hålla tyst om sin tro utan gick omkring och berättade i olika byar i nordöstra Indien, upp mot Himalaja massiven. Människor började att komma till tro på Jesus och han startade upp små församlingar ute i byarna. Han gifte sig och fick fyra barn men de hade det mycket knapert ekonomiskt.

Guds rike är likt ett senapskorn...

Förra söndagen predikade jag i en kyrka i byn Issa Basti (Jesus byn). Det hela började för ett antal år sedan. Byn bestod av folkgruppen santaler, de var mycket fattiga och lågt ansedda. Det fanns en brunn i mitten av by, men vattnet gick inte att dricka. Några hade dött av vattnet ett antal år tidigare. Byborna fick gå en lång väg för att hämta vatten. BK Biswas sa att han skulle be för brunnen och mängder av folk samlades. Han bad till Gud, efter det bad han om en skopa med vatten från brunnen. Alla trodde att han skulle bli sjuk, men inget hände. Vattnet var friskt och drickbart och alla kom för att hämta vattnet. Efter detta bestämde sig byinvånarna för att bli kristna. Idag har de en fin kyrka och det var minst ett par hundra på Gudstjänsten. Församlingen fortsätter att växa, efter Gudstjänsten döptes tio personer som kommit till tro på Jesus.

Guds rike är likt ett senapskorn...

Jag hade förmånen att få undervisa på en kvinnokonferens under tre dagar. Kvinnorna som kom från en mängd olika församlingar tyckte att det var fantastiskt att få komma hemifrån under tre dagar och få träffa andra kvinnor. En läkare var där och tog blodtryck och gav goda hälsoråd. En kvinna var där och talade om trafficking. Kvinnor sjöng och hade många olika dansuppvisningar i traditionella danser. Jag fick undervisa om hur Jesus behandlade kvinnor med stor respekt och omtanke.

Guds rike är likt ett senapskorn...

Vi hade en pastors dag då jag fick undervisa om förlåtelse och faran med bitterhet. Pastorn i församlingen hade en liten fiskodling. Det var meningen att förtjänsten skulle bekosta dotterns skolgång. Men någon hade förgiftat vattnet så alla fiskarna flöt omkring döda i vattnet precis när de var färdigvuxna. Alla är inte så positiva till den kristna tron! Nu hade pastorn rengjort dammen och köpt in nya små fiskar som han började att föda upp.

Guds rike är likt ett senapskorn..

Vi besökte en liten kyrka i utkanten av en by. Församlingen ordnade med extra lektioner på eftermiddagen för barnen i byn eftersom skolundervisningen i den statliga skolan är bristfällig. De berättade även att det förekommer mycket supande i byarna både bland män och kvinnor, med resultatet att man struntar i barnen och har det skräpigt lite överallt. Det syns väldigt tydligt att det sker en förändring hos de personer som börjar tro på Jesus. De slutar att supa. de skickar sina barn till skolan och de håller rent och snyggt hemma.

Guds rike är likt ett senapskorn...

Jag blev hembjuden till Allan och Tenzin, Cecilia och jag satt i samma vardagsrum för 12 år sedan. De berättade då att de hade längtat efter att få barn under många år. Veckan efter vi hade åkt skulle de åka till Calcutta för provrörsbefruktning, de bad om våra förböner. Nu satt jag bredvid Toki, 11 år gammal som bara sprudlar av liv. Hon var nyfiken på allt. Är älgar i Sverige farliga? Är det snö i Sverige? Och plötsligt sa hon "I am a miracle girl", och visst är det ett mirakel att hon finns till!

Guds rike är likt ett senapskorn....

Jag är så tacksam över att få göra en sådan här resa och få se hur Guds rike växer även i Indien:
Håkan A