

Dagens text är ifrån Johannes kapitel nio. Det handlar om hur en man som varit blind från födseln blir botad av Jesus. Helandet äger rum på en sabbat, så de skriftlärdere reagerar starkt. Hur kan Gud bota på en sabbat?! Det ifrågasätts ifall mannen verkligen hade varit blind, mannen säger till slut: **"Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser."** (Joh 9:25). Det måste ha varit ett otroligt mirakel för denne man. Just nu har jag en student som är blind från födseln och jag kan bara ana vilka svårigheter detta måste medföra.

Jag har funderat över vad vi kan lära ifrån denna berättelse idag. Vi kan från evangelierna förstå att Jesus gick omkring och hjälpte folk. Han botade alla möjliga sjukdomar, han gav de hungriga mat och gav de fattiga och behövande ett hopp. Aposteln Petrus sammanfattar Jesu gärning på följande sätt i Apostlagärningarna 10:38: **"hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom."** Det står att Jesus gick omkring och gjorde gott.

Jag tycker att vi översköljs av så mycket ondska idag. Vi läser varje dag om det fruktansvärda kriget i Ukraina, och vi har svårt att förstå att människor kan utföra så mycket ont. Vi läser nästan varje dag (tycks det i varje fall) om dödsskjutningar i Sverige. Om hur människor skjuter ihjäl varandra i vår egen närhet. Detta är ren ondska!

Jesus säger om sig själv i Joh 8:12 att han är världens ljus. Vi läser även att ljuset är starkare än mörkret. Vi läser att ljuset övervinner mörkret. Detta är ju Nya Testamentets budskap.

Vi läser även i Joh 10:11 att Jesus är den gode herden. Bibelns budskap är att godheten är till slut det starkaste, att godheten kommer att övervinna ondskan.

Vi som kristna idag är kallade att följa Jesus. Precis som Jesus gick omkring och gjorde gott är även vi kallade att göra gott.

Jag har under den senaste veckan läst boken "Konsten att vara snäll" av läkaren och professorn Stefan Einhorn. Jag vill här dela några olika tankar från den boken. Man skulle lika väl kunna kalla boken "Konsten att vara god", för det är det hela boken handlar om. Det är tre olika saker som jag vill ta upp:

1) Vi mår själva bra av att vara goda, av att göra gott. Vi har nog alla märkt att det är roligare att ge bort en gåva än att få en gåva. Undersökningar av hjärnan har visat att det framkallas en lustupplevelse i hjärnan när vi gör något gott. Jag tror att Gud själv har lagt ned detta i oss, att vi ska få en glädjeupplevelse när vi gör något gott! Det goda som vi gör kommer ofta även tillbaka. Den amerikanske författaren Ralph Waldo Emerson skrev följande: "Livet är så vist inrättat att ingen på allvar kan försöka hjälpa en annan utan att hjälpa sig själv." Man har gjort många experiment när det gäller detta:

Man hade lagt i ett mynt i en gammaldags telefonautomat. När personen som hade ringt kom ut gick det förbi en skådespelare som låtsades snubbla och tappade mängder av papper på gatan. Det visade sig att 90% av de som hade fått ett mynt hjälpte till att plocka upp pappren, medan det var bara 4% som hjälpte till om man inte hade fått ett mynt i telefonautomaten.

"Vänlighet är svår att ge bort, för den ges ofta tillbaka" Mark Ortman (en författare som ägnat en stor del av sitt liv till att studera hur kommunikation fungerar)

2) Andra människor i vår närhet mår bra om vi gör gott för dem. Det kan vara att vi visar uppskattning. Jag talade med en gammal lärare häromdagen och han berättade hur otroligt mycket det betydde för honom när studenterna visade uppskattning för det han gjorde. Jag träffade en städerska som var så glad över att en medarbetare tackat henne och uppskattade henne för hennes arbete. Jag vet om en student som varje lunch tackade kökspersonalen för maten, en gest som gav dem glädje och energi.

3) En man frågade mig häromdagen, hur kan jag få betyda något, vilken skillnad kan jag göra för världen?

Effekterna av en god handling kan sprida sig som ringar på vattnet. Ju godare vi blir mot våra medmänniskor, desto godare blir de mot andra människor och dessa blir i sin tur godare mot andra. En enda människa kan på detta sätt påverka hela världen! Jag vill till slut berätta följande berättelse: Ignaz Semmelweis var en ungersk läkare som var verksam i Wien i mitten av 1800-talet. Många nyförlösta mammor dog i barnsängsfeber under denna tid. Dödligheten var större av dem som sköttes av läkare än av barnmorskor. En läkare hade haft en obduktion och samtidigt haft ett sår på handen. Han dog senare av symptom som liknade barnsängsfeber. Semmelweis införde då en rutin att alla läkare måste tvätta sig med en klorklösning innan de förlöste en kvinna. Semmelweis möttes av ett mycket starkt motstånd över denna nya rutin och han motarbetades av etablissemanget. Det slutade med att han blev psykiskt sjuk och dog på ett sinnessjukhus. Idag anses hans insats vara en av de största i den medicinska historien!

Han gjorde verkligen något gott, men man insåg inte storheten av hans handling förrän senare.

Vi har också fått möjlighet att göra gott och Jesus är vårt stora föredöme.

Håkan Andersson