

Hej,

Här kommer en liten sammanfattning av predikan i Skeppsås 23/4 2023.

Jag utgår från dagens text Joh 10:22- 30 och fokuserar på vers 27: **Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.** Jesus säger här att han talar till oss och att vi ska lyssna på hans röst.

I Apostlagärningarna 9 kan vi läsa om hur Gud talade till Ananias, att han skulle gå till Raka gatan och be för Saulus (Apg 9:10, 11). I kapitel 13 i samma Bibelbok kan vi läsa att Gud sa till församlingen att de skulle avskilja Barnabas och Saulus för en speciell uppgift (Apg 13:2). i Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3 finns det sju brev till sju olika lokala församlingar och i varje brev står det bland annat att vi ska ha öron som kan höra Guds tilltal (Upp 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22). I Upp 22:17 står det att Guds Ande säger "Kom".

Vi kan förstå att Gud har talat och vill tala till oss människor. Frågan är då hur Gud talar? Jag kommer nu ta upp fem olika sätt som jag tror Gud talar till oss idag:

1) I Första Samuelboken kapitel tre kan vi läsa att Gud talade till pojken Samuel. Vi kan av texten förstå att Gud talade med en hörbar röst, för Samuel trodde att det var prästen Eli som ropade på honom. Kan Gud tala på samma sätt idag? Varför inte! Jag har dock ingen personlig erfarenhet eller känner någon som varit med om detta.

2) Gud kan tala till oss genom Bibeln. Jag var med om detta för ett antal år sedan när vi bodde på Klädesholmen på Västkusten. Vi hade just kommit hem från Bangladesh, och jag var väldigt trött både till ande, kropp och själ. En dag när jag gick på ön började jag tänka på Psalm 23, Herren är min herde. Där står det bland annat **"Han för mig till vatten där jag finner ro"** (Ps 23:2. Där jag stod såg jag vatten framför mig, bakom mig var det vatten, till höger var det vatten och till vänster var det vatten - då upplevde jag väldigt tydligt att detta Bibelord talade till mig just då.

3) Gud kan tala till oss genom förkunnelse, genom predikan och Bibelstudium. Ibland kan man som predikant uppleva väldigt tydligt, att det här ska jag ta upp denna gång. Min första pastorstjänst var i Nora uppe i Bergslagen. Jag kommer så väl ihåg vad en kvinna sa efter en predikan i början av min pastorstjänst; "tack Håkan, detta var precis till mig". Jag kommer fortfarande ihåg hur glad jag blev över de orden.

4) Genom ett profetiskt budskap. Det står i 1 Kor 12:10: **"En får gåvan att profetera."** En profetia kan handla om framtiden, men det kan även vara ett budskap från Gud till en aktuell situation. Det finns en händelse som jag fortfarande kommer ihåg med stor glädje. Vi bodde då i Bangladesh och vi hade det lite tufft ekonomiskt. Jag har även en stor förmåga att oroa mig, och speciellt för att pengarna ska räcka till. Vi hade besök av några svenskar och innan de skulle åka hem sa en av dem som heter Tord: "Håkan, jag upplever att Gud säger till dig att du inte ska oroa dig för pengarna". Jag hade inte nämnt för någon om min oro, men det betydde så mycket för mig att Gud såg den. Samtidigt så tror jag att vi ska vara försiktiga med profetiska budskap, som det står i 1 Tess 5:20, 21 **"Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda"**

5) Gud kan tala till vårt inre, ge oss en tanke eller en idé. Jag kanske känner att jag ska besöka någon, ringa till någon, skicka ett sms eller mail till någon. Ibland kan det vara helt ens egna tankar, men ibland kan det komma från Gud. Jag tänker att om det inte skadar någon utan är till uppmuntran eller hjälp så är det bara att göra som man känner. Jag tror att man kan ju träna på att lyssna in Guds röst.

Handlar det däremot om att tillrättavisa någon tror jag att man ska vara mycket mer försiktig och rådfråga någon om även den personen tror att det är rätt.

Jag kommer ihåg hur jag fick en idé om att starta en liten bibelskola i en församling som heter Sau Quarter i Karachi när vi bodde i Pakistan. Det var ju en god och bra idé och jag frågade pastor George till råds om vad han tänkte. Han trodde inte att det var rätt just då, men sa att jag alltid kunde försöka. Det blev inget med detta, det ebbade ut ganska snabbt. Det var bara mina egna idéer och tankar.

Jag tror att Gud vill tala till vår församling och även till oss personligen. Det är spännande att se vad som kommer att hända!

Med detta vill jag önska en fortsatt fin och välsignad vår:Håkan A