

Hej,
här kommer en liten sammanfattning av predikan 20/8 2023.

Bibeltexten är från Matteus 23:1- 12, där Jesus varnar för fariseerna och de skriftlärd. Vi läser i vers 12: **"Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd."** Motsatsen till ödmjukhet är högmod. Det finns olika former av högmod:

Ett religiöst eller andligt högmod kan vara jag tycker att jag är mer andlig än andra, jag anser mig vara förmer

Ett ekonomiskt högmod kan vara att jag har mycket mer pengar och ser ner på andra som inte är i samma situation

Ett intellektuellt högmod kan vara att jag har högre studier och ser ner på andra som inte fått den möjligheten

Bibeln talar mycket om vikten av att vara ödmjuk:

"Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." (Jakobs brev 4:6)

Vi kan läsa följande från Ordspråksboken i Gamla Testamentet:

"de ödmjuka ger han nåd" (3:34), "hos de ödmjuka är vishet" (11:2), "ödmjukhet föregår ära" (15:33)

OBS, det är viktigt att notera att det är stor skillnad att vara tacksam och glad över något, och att vara högmodig. Jag kan vara glad och tacksam över att jag får ha en tro, att jag har hus och hem och pengar så att jag klarar mig, att jag kan läsa och har fått möjlighet att studera. Det är inget högmod, utan tacksamhet.

Vid högmod handlar det bara om mig själv, det är jag, jag jag. Det är jag som är viktig, det är jag som kan bäst och vet mest.

En ödmjuk person däremot är tacksam och gläder sig över andras framgång. En ödmjuk person lyssnar på andra, är medveten om sina egna begränsningar och kan be om hjälp.

Jesus är det stora exemplet på ödmjukhet. Ett tecken på detta är när han tvättar lärjungarnas fötter strax innan sin död på Golgata kors. Påven Franciskus tvättade fötterna på 12 ungdomsbrottslingar i ett fängelse i Rom strax före påsken 2023 för att följa Jesu exempel.

Frågan är vad man kan göra om man har en längtan efter mer ödmjukhet? Jag tror att följande två saker kan vara en hjälp på vägen:

Att våga berätta om sina egna fel och misstag och tillkortakommanden.

Att ofta säga tack både till Gud och till sina medmänniskor.

Håkan Andersson