

Hej, här kommer en liten sammanfattning av predikan från Gudstjänsten i Skeppsås 19 juni 2022

Dagens Bibeltext är från Johannes 1:29- 34, men jag kommer att koncentrera mig på vers 29: **"Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Se Guds lamm, som tar bort världens synd."**

Det var Johannes Döparen som sa detta. Folk hade blivit skickade till Johannes Döparen för att de skulle ta reda på vem han verkligen var, eller påstod sig vara. Johannes sa att efter honom skulle en person komma som var mycket större och mer betydelsefull än honom. När Johannes nästa dag ser Jesus komma så säger han att Jesus är den personen och att Jesus är Guds lamm.

Att bli kallad för Guds lamm kan låta väldigt konstigt i våra öron, men jag är helt övertygad om att Johannes åhörare förstod exakt vad han menade.

De kom direkt att tänka på befrielsen från Egypten. Israels folk hade varit slavar där under en längre tid. De bad Gud om befrielse och faraon om tillstånd att få lämna Egypten. Inget hände, situationen blev bara värre för dem. Till slut sa Gud att de skulle slakta ett lamm och stryka dess blod på dörrposten runt dörren in i huset. Om de lydde denna uppmaning skulle inget hända i huset, om de inte strök blodet av ett lamm runt dörrposten skulle den förstfödde i varje hus dö! Denna händelse medförde att de kunde lämna slaveriet i Egypten. För att Israels folk aldrig skulle glömma denna händelse skulle de fira den judiska påsken varje år då de bland annat slaktade ett lamm. Folket som lyssnade på Johannes Döparen hade vid många tillfällen firat den judiska påsken. Vi kan läsa om detta i 2 Mosebok kapitel 12.

Israels folk var även väldigt vana vid att offra. De offrade i tabernaklet under sin ökenfärd och de offrade i templet efter det att kung Salomo hade byggt templet i Jerusalem. Det vanligaste offerdjuret var just ett lamm. Varje morgon och varje kväll skulle man offra ett lamm (se 2 Mosebok 29:38, 39), och lamm skulle även offras vid många andra tillfällen.

Det är även möjligt att de kände till versen i Jesaja 53 som beskriver den lidande tjänaren och är en profetia om Jesu korsdöd: **"Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt"** (Jes 53:7)

När vi fortsätter att läsa i Johannesevangeliet kan vi se hur Johannes Döparen kallar Jesus omigen för Guds lamm påföljande dag (Joh 1:35, 36)

Om vi går till den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, kan vi se hur Jesus omnämns som Guds lamm vid många olika tillfällen. Jag försökte att räkna och kom fram till att Jesus kallas ett lamm vid minst 34 tillfällen i Uppenbarelseboken.

Då kommer den stora frågan: vad kan vi lära utifrån detta idag? Vad betyder det för oss idag att Jesus är Guds lamm?

Jesus offrade sitt liv som ett offerlamm. Han gjorde detta en gång för alla. Allt är klart! Hela Bibeln slutar med en önskan om välsignelse med nåd:

"Herren Jesu nåd vare med alla." Vi kan läsa i Johannesevangeliet att Jesus är full av nåd: **"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning"** (Joh 1:14). Vi kan läsa vidare: **"Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus."** (Joh 1:16, 17)

Hela den kristna tron handlar om nåd, nåd och återigen nåd. En god definition av nåd är : En god gåva given i kärlek. Vi kan aldrig förtjäna nåden, den är oss given, gratis och för intet. Lön får vi efter förtjänst, nåd får vi som en god gåva given i kärlek.

Jag kommer ihåg en liten farbror som jag träffade i nordöstra Indien. Han var gammal och sjuk och var buddhist inom lamaismen. Som buddhist trodde han på reinkarnation, att hade skulle födas igen efter döden. Han sa att han hoppades innerligt att han skulle födas i en lite bättre familj nästa gång. Han hade kämpat så hårt hela livet att leva ett så bra liv som någonsin möjligt för att få en bättre återfödelse. Handlade det om nåd? Nej, det handlade bara om lön efter förtjänst.

Jag är så tacksam över att jag får tro på Jesus som är full av nåd, inte lite nåd, utan han är full av nåd.

Vi får be och hoppas på ett bönesvar. För att vi är så duktiga eller andliga eller så starka i tron? Nej, det handlar om nåd!

Gud är med oss och hjälper oss och ger oss kraft för varje dag. Är det därför att vi har så stor och stark tro, nej det handlar om nåd och åter nåd.

Jag läste en intressant berättelse i en bok om Eva Spångberg. Hon var bildkonstnär och ofta, ofta kom det människor till hennes hem och hon talade om Jesus och Hans stora nåd. Vid ett tillfälle hade det varit några besökare där, men efteråt hörde de att det var någon som stod bakom ett av uthusen och grät och grät. En medarbetare till Eva gick dit och frågade hur det var fatt. Hon träffade då en man i femtioårsåldern som berättade att han hade gått i kyrkan under hela sitt liv. Han hade sökt och sökt men aldrig funnit det han sökt efter, men nu hade han förstått nåden. Allt handlar bara om nåd och Jesus är full av nåd.

Med dessa rader vill jag önska en riktigt fin sommar:
Håkan A