

Bibeltexten är ifrån Lukas 22:24- 27: **Det uppstod en tvist bland dem vem som kunde anses vara störst. Då sa Jesus till dem: Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren. Ty vem är störst: den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare,**

Allt detta hände i samband med att Jesus firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sin lärjungar. Påskhögtiden var en av de allra viktigaste högtiderna. Man firade denna för att komma ihåg hur Gud befriade sitt folk ur fångenskapen i Egypten. Folket skulle slakta ett lamm och stryka blodet kring dörrposterna. Det var tack vare det slaktade lammet som folket kunde lämna slaveriet.

Jesus sa nu att han är det sanna påskalammet som ska offras för folket. Han tog ett bröd, bröt det, och sa att detta är hans kropp som ska brytas sönder för deras skull. På samma sätt tog han en bägare med vin och sa att det är hans blod som gjuts ut för dem alla. Jesus instiftade nattvarden, som den kristna kyrkan har firat sedan dess.

Mitt i allt detta diskuterade lärjungarna med varandra om vem av dem som var störst! Jesus säger då att den gode ledaren/ chefen är den som är som en tjänare. Tjänarens uppgift är att få de andra att må bra, att vara till hjälp för de andra. Den som passar upp vid ett bord är bara mån om att gästerna ska få vad de behöver och må så bra som möjligt.

Detta är så annorlunda mot vad vi uppfattar som ett traditionellt ledarskap. Ledaren styr och ställer, det viktiga för ledaren är att hans vilja ska få ske. Ledaren tänker att han är den som vet bäst.

Det farliga med makt är att makten ofta korrumpierar, att makten föder en hunger efter mer makt. Ett skräckexempel på detta idag är Putin i dagens Ryssland. Det verkar som att det viktiga är att Putins makt ska öka, men att han inte bryr sig om att mängder av ryska soldater dör - soldater som tillhör hans eget folk.n

En tradition säger att Jesaja 14:12- 14 även handlar om djävulens fall. **Du strålande stjärna** (på latin lucifer) handlar då om djävulen som ville sätta sin tron högst upp och göra sig lik Gud själv. Resultatet blev dock att han störtades ner till dödsriket. Detta avsnitt talar om faran med sökande efter makt.

Det är därför som jag tror på demokrati. Jag är väldigt tacksam över att bo i ett land som har en fungerande demokrati.

Jesus säger istället att den gode ledaren ska vara som tjänaren som bara vill den andres bästa.

Vi behöver ledare, både i samhället och inom kyrkan. Vi behöver någon som bestämmer och vågar att fatta beslut. Men vi behöver ledare som inte leder för sin egen skull utan för de andras bästa.

Inom skolans värld så är jag ledaren i klassrummet. Min uppgift är att se till så att deltagarna trivs så bra som möjligt så att de kan ta del av undervisningen och växa som personer.

Jesus är den stora förebilden. Han är den gode herden som ser till alla fåren, han ser till så att alla följer med och så att ingen kommer bort.

Frågan är nu: Vad betyder detta för mig?

Håkan Andersson