

Hej,
här kommer en liten sammanfattning av predikan i Equmeniakyrkan i Skeppsås 18/6 2023.

"Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: Följ mig! Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sade: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." (Matt 9:9- 13)

Vi möter här en mycket märklig berättelse. Tullindrivare var oerhört impopulära under denna tid. Att ta upp skatt åt ockupationsmakten ansågs såsom något mycket avskyvärt. Många tullindrivare tog lite extra - de var ju redan så hatade- och då växte avskyn mot denna grupp ännu mer. Tullindrivare likställdes med mördare och grova brottslingar i det judiska samhället. De fick inte vittna i en domstol och de blev uteslutna ur synagogan.

Jag tror att vi idag har svårt att förstå det extraordinära Jesus gjorde när han kallade en tullindrivare att bli apostel. Matteus förstod detta, han nämner sin tidigare sysselsättning i uppräknningen av apostlarna i Matteus kapitel tio: **"... Thomas och Matteus, publikanen ..."** (Matt 10:3)

Fariseerna reagerade även väldigt starkt över att Jesus åt tillsammans med publikaner (tullindrivare) och syndare. Måltidens gemenskap ansågs vara väldigt viktig under denna tid i detta samhälle. Att äta tillsammans med någon innebar att man accepterade den personen.

Jag var med om något väldigt intressant för många år sedan när vi bodde i Pakistan. Jag besökte en av mina gamla elever i en liten by i södra Pakistan. Det var en mycket fattig by och de var lågkast hinduer och mycket lågt ansedda. Min före detta elev hade startat en skola i byn eftersom ingen kunde läsa eller skriva. Byborna var väldigt vänliga och bjöd in mig att äta i ett hem. När jag kom dit kom även sonen till jordägaren dit, han var nyfiken på vem jag var. Han blev även inbjuden på mat, men var mycket tveksam. Till slut tackade han ja och jag förstod att det var ett oerhört stort steg för honom.

Jesus kom hit till vår jord för att visa vem Gud är. Jesus kom för att visa att Gud är full av nåd och barmhärtighet. Jesus visade detta mycket tydligt när han kallade Matteus. När aposteln Johannes beskriver vem Jesus är säger han följande: **"och han var full av nåd och sanning"** (Joh 1:14). Nåden kommer före sanningen, barmhärtigheten kommer först!

Ibland kan vi tycka att detta blir knepigt. Häromveckan läste jag en mycket intressant bok av journalisten, programledaren och USA-korrespondenten Carina Bergfeldt. Boken heter "En bra dag att dö". Carina Bergfeldt intervjuar en pastor i USA som har följt en mängd av dödsdömda fångar fram till deras avrättning. Han berättar bland

annat att ett antal anhöriga till offren reagerar mycket starkt emot att han ger av sin tid och visar omsorg mot dessa människor som har begått avskyvärda brott. De är inte värda detta, och det är helt sant. Han visar barmhärtighet, precis som Gud är barmhärtig och visar barmhärtighet.

Jesus säger följande i Bergspredikan: "**Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.**" (Matt 5:7).

Vi har alla blivit utsatta på olika sätt. Någon har ljugit för oss, varit otrevlig, oförskämd eller ovänlig, vad det vara må. Jag tror att vi är kallade till att visa barmhärtighet, på samma sätt som Gud visar barmhärtighet mot oss.

Med detta vill jag önska en riktigt fin sommar:
Håkan Andersson