

Änglar.

Vårt ord ängel kommer ifrån grekiskan och det betyder budbärare. Det står mycket om änglar både i Gamla och Nya Testamentet. Änglar är viktiga i Jesu liv:

- det kom en ängel till Maria som sa att hon skulle föda ett barn (Luk 1:26)
- det kom änglar till herdarna efter Jesu födelse (Luk 2:9, 13)
- kvinnorna mötte änglar vid Jesu tomma grav (Luk 24:4)
- lärjungarna mötte änglar vid Jesu himmelfärd (Apg 1:10, 11)

Det finns en berättelse i Apostlagärningarna 12:6- 11 om hur Petrus blev befriad från fängelset tack vare en ängel. Hebreerbrevet säger att änglarnas uppdrag är att hjälpa oss: **"Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?"** (Hebr 1:14). Jag är övertygad om att vi har fått änglahjälp vid många olika tillfällen, oftast är vi inte själva medvetna om detta. Det är många som bär på berättelser om just änglar. Jag hörde bland annat en berättelse om en kvinna som såg en ängel i Motala. Enligt Uppenbarelseboken 5:11 finns det en ofantlig mängd av änglar.

Jag tror att även vi kan få vara änglar för varandra, att vi kan få vara budbärare från Gud som kommer till hjälp. Vi var med om detta förra helgen när vi hade stora problem med vår bil och släp när vi skulle hämta ved hos en bonde långt ute i skogen. En person kom till vår hjälp och han gjorde verkligen en ängels arbete för oss.

Vi är alla medvetna om det fruktansvärda krig som äger rum just nu i Ukraina. Vi har svårt att förstå den oerhörda ondska som äger rum i ett land i Europa just nu genom krigets fasor. Samtidigt som detta sker är det många som visar stor godhet, kärlek och empati mot alla dem som flyr från kriget. Det kom bland annat en grupp till Andreakyrkan i Mjölby för några dagar sedan som även vi kunde få vara med att hjälpa.

Ibland är det svårt att veta vad man kan göra för att hjälpa till.

- vi kan be för hela situationen. En pastor i Ukraina vädjade om vår förbön och sa att den betyder mycket
- vi kan ge pengar till olika organisationer som gör ett fantastiskt arbete
- vi kan ge kläder och olika saker som flyktingar behöver. Jag tror att det är viktigt att kolla upp så att man verkligen ger det som behövs just nu

Vad jag vill säga är att vi kan få vara änglar, att vi kan få vara Guds sändebud till människor i stor nöd.

Håkan Andersson