

Hej,

här kommer en liten sammanfattning av predikan 13/2 2022

Jesus berättar följande liknelse: **"Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom, när han kommer hem från marken: Kom genast och ät. Säger han inte istället: Laga nu till vad jag ska äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren, för att denne gjorde vad han var tillsagd att göra? Så skall också ni säga, när ni har gjort allt det som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra."**

(Lukas 17:7- 10)

Vad vill Jesus säga genom denna berättelse? Jag tror bland annat följande:

Ibland kan vi göra Gud till vår springpojke:

- hjälp mig med detta
- jag har bekymmer
- det fattas pengar
- jag har problem...

Detta är helt rätt och riktigt. Jesus säger att vi ska be, att vi får söka hjälp om och omigen.

Men Gud är inte vår tjänare, vi är Guds tjänare.

Jag tänker på president John F Kennedys installationstal 20/1 1961: "Ask not what your country can do for you but what you can do for your country." (Fråga inte efter vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land."

Jag kopplar detta till vår relation till Gud. Vi ska inte bara fråga vad Gud kan göra för oss, utan vad vi kan göra för Gud.

Jag känner en kvinna som ägnar en stor del av sin tid med att hjälpa andra. Hon hälsar på och lyssnar, åker och handlar, skjutsar till frisören Hon är glad över att hon har möjlighet att kunna göra detta, hon ser detta som något som hon gör för Gud.

Nu kan man tycka att detta blir ett tungt budskap, att vi redan har fullt upp med bördor att bära på. Jag tror inte att Gud lägger bördor på oss så att till slut vår rygg knäcks.

Jag tror att det istället handlar om att betona att var och en av oss är viktig och betydelsefull. Jag är övertygad om att ett grundläggande mänskligt behov är att känna sig behövd. Författaren och psykologen Patricia Tudor Sandahl återkommer ofta till detta i sina böcker: om vikten av att känna sig behövd.

En kristen filosof har sagt följande: **"Den troende kan se på sig själv som viktig för Gud och andra. Den nuvarande tidsåldern skulle vara ofullständig utan henne".**

Var och en utav oss är viktig både för Gud och andra!

Håkan Andersson