

Hej,

här kommer en sammanfattning av predikan i Skeppsås 12/2 2023. Jag utgår ifrån Johannes 6:60- 69. Jag tror att det är svårt att förstå Johannes kapitel sex om man inte utgår ifrån att allt detta utspelade sig strax innan påsken, **"Påsken, judarnas högtid var nära."** (Joh 6:4). Judarna firade påsken för att komma ihåg befrielsen från Egypten. De blev befriade tack vare offret av ett lamm. Jesus skulle nu dö i Jerusalem som Guds offerlamm och på så sätt befria folket. Jesus hade korset framför ögonen när han talar i detta kapitel.

"Många av hans lärjungar som hörde det sade: Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" (Joh 6:60). **"Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom."** (Joh 6:66)

Ibland har man hört predikanter säga: Kom till Jesus , så blir du lycklig och fri! Absolut, är det så. Men det handlar om en djupare lycka, och det handlar om att bli fri från synd och skuld. Men det kostar även på att följa Jesus.

Open Doors är en organisation som skriver om förföljelsen mot kristna idag. Man räknar med att över 360 miljoner kristna förföljs på olika sätt för sin tros skull idag. Under 2022 dödades 5621 kristna för sin tros skull.

Nordkorea är det land som sticker ut mest. Det anses att vara ett allvarligt brott att vara kristen eller att äga en Bibel i Nordkorea idag. Det finns cirka 400 000 kristna i detta land.

Somalia är ett land med bara några hundra kristna. Rebellgruppen al-Shabaab's mål är att utrota alla kristna i landet.

Jemen är ett land med några tusen kristna, dessa hotas till döden av al-Qaida och IS.

Jag ska åka till Indien om några veckor. Det finns minst 70 miljoner kristna i detta jätteland, och det är en starkt ökad förföljelse mot de kristna. Förföljelsen är speciellt riktad mot pastorer och kristna ledare. Strax innan jul hörde jag berättelsen om en pastor vars dotter blev våldtagen på grund av pappans tjänst.

Det kan även vara tufft att vara kristen i Sverige idag. För några månader sedan kom jag i samtal med en kvinna på en fortbildning som jag deltog i. Hon var i 60-årsåldern, var akademiker och hade kommit till personlig kristen tro bara för några år sedan. Hon berättade att några av hennes vänner hade tagit avstånd från henne och att hennes man hade lämnat henne efter hennes beslut att följa Jesus. Hon är aktiv inom Svenska kyrkan.

Vi träffade en grabb i somras. Han var glad för att han äntligen hade fyllt 18 år. Hans pappa ville inte att han skulle vara med i kyrkans ungdomsarbete, nu när han var myndig så kunde han bestämma själv.

Jesus säger, jag tror med sorg i hjärtat, i Joh 6:67: **"Inte vill väl ni också gå bort?"**.

Petrus ger då följande svar: **"Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord"** (Joh 6:68)

Jesus går med oss hela livet. För ett antal år sedan bodde vi på Klädesholmen på Västkusten. Det fanns en kvinna i församlingen som fyllde 100 år under vår tid där. Hon hette tant Klara. När jag gratulerade henne på 100-årsdagen så läste jag Psalm 23. Efter varje vers i Psalmen så sa tant Klara: "Ja, så är det", "Det stämmer", "Han har varit med hela tiden". Det var fantastiskt att få höra hur denna kvinna bekräftade att Herren hade varit med under alla de hundra åren.

Jag har hört många som har sagt att tiden går så fort, att åren bara springer iväg. Jag håller helt med, jag upplever det på samma sätt idag. Vart har alla år tagit vägen! Det skulle vara oerhört fattigt för mig om jag trodde att livet bara tar slut vid döden, att det inte finns något mer. Vi tror på en himmel - som är långt mycket större än vad vi kan förstå eller ana.

Denne Jesus som har det eviga livets ord, han är även full av nåd. Johannes skriver tidigare i sitt evangelium om Jesus: **"och han var full av nåd"** (Joh 1:14), **"Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd."** (Joh 1:16). Jag får tro på Jesus och följa honom. Inte för att jag är så duktig eller förträfflig på något sätt, utan allt är en Guds gåva!

Med en önskan om en riktigt fin vecka:

Håkan A