

Jesus talar en hel del om den Helige Ande i sitt avskedstal i Johannes kapitel 14- 16.

**"Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er"** (Joh 14:16). Det grekiska ordet som används i texten här är *Paraklätos* och en bra översättning är en god vän som vill hjälpa oss.

Den Helige Ande är en god vän som vill vara till vår hjälp. Jesus kallar oss för sina vänner lite längre fram i Joh 15:14. En vän är en som alltid vill mig väl, en god vän gör mig inte illa.

När vi bodde på Klädesholmen för ett antal år sedan fick jag en god vän som var till stor hjälp. Han hette Yngve och var med på många missionsresor till Asien och jag visste att han alltid skulle ställa upp om jag bad honom.

Den Helige Ande är vår gode vän.

**"Sanningens ande"** (Joh 14:17) Guds Ande talar alltid sanningen, jag kan helt fullt lita på Guds Ande. Det är så stor skillnad mot djävulen som Jesus kallar för lögnens fader (Joh 8:44)

Jag kommer ihåg en annan person på Klädesholmen. Han hette Lennart och var en gammal fiskare men han sålde båtar lite längre fram i livet. Jag har förstått att han var oerhört respekterad bland alla fiskare och redare på västkusten för att man kunde lita på honom. Det han sa var alltid sant och han stod fast vid sitt ord.

Det är sådan som Guds Ande är och det är sådana som Herren vill att vi ska vara.

**"När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig från början."** (Joh 15:26, 27). Anden vill berätta om Jesus. Hela den kristna tron är missionerande, man vill föra budskapet vidare. Vi avslutade en kurs som heter Tro och Liv på Vadstena folkhögskola i veckan. I tisdags kväll hade vi en dopförrättning i Vättern av en man i fyrtioårsåldern som hade kommit till tro. . Han hade aldrig blivit döpt tidigare. Nu ville han bli döpt och berätta vidare om sin tro på Jesus.

Jag var med om något annat på samma kurs för någon månad sedan. Jag hade bibelundervisning och en deltagare i trettioårsåldern frågade om han fick berätta om hur han mötte Jesus för en tid sedan. Under hans berättelse för klassen upplevde vi hur det blev en helig atmosfär i klassrummet. Vi upplevde att den Helige Ande blev närvarande på ett väldigt påtagligt sätt.

Håkan Andersson