

Dagens text handlar om hur Jesus rider in Jerusalem på en åsna. Folket hyllar honom och ropar Hosianna (=Herre fräls oss, rädda oss), de ropar även Davids son. (Matt 21:1- 11) Det fanns en gammal profetia som sa att kung Davids avkomling skulle få en evig kungatron (2 Sam 7:12, 13). Många trodde att Jesus skulle bli en vanlig jordisk krigarkung som skulle köra ut Romarna från Israel. Rykten gick om att Jesus botade sjuka, uppväckte döda, gjorde matunder och gick på vattnet. Folket tänkte att han skulle bli en perfekt general som skulle leda sitt folk till seger.

Det har funnits många generaler, krigare och ledare som har försökt att skapa ett bestående rike.

Romariket vid vår tideräknings början byggdes upp och bibehölls genom militärmakt. Generalernas framgångar i krig utgjorde grunden för riket.

Djingsis Khan på 1100-1200-talet startade det mongoliska riket. Han räknas av många som världens störste och råaste erövrare. Han dödade minst en miljon under sina erövringar.

Napoleon i Frankrike på 1700 och 1800-talet. År 1810 kontrollerade han större delen av Europa. Han var general som förde sin nation ut i krig. Man räknar med att minst 4 miljoner fransmän dog i kriget, för att inte tala om alla andra som dog.

Hitler på 1900-talet som startade andra världskriget. Han ville upprätta det tredje riket genom sina krig och erövringar. Jag har sett en siffra på att minst 30 miljoner dog under andra världskriget.

Idag på 2000-talet har vi Putin som vill starta ett nytt storRyssland genom sitt krig i bland annat Ukraina. En konsekvens av detta är att det rustas som aldrig förr i Europa just precis nu.

Jesus kom hit som kung, men som en annorlunda kung. När Pilatus samtalar med Jesus strax innan korsfästelsen säger Jesus att han är en kung, men att hans rike inte är av denna världen (Joh 18:36, 37). Om Jesus hade kommit som en vanlig krigarkung hade han ridit in i Jerusalem på en stor stridshäst. Nu red han på en åsna för att uppfylla den gamla profetian från Sakarja bok: **"Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.** (Sak 9:9). Profetian fortsätter sedan: **"... Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gränser."** (Sak 9:10)

Jesus kom för att upprätta ett fridsrike, fyllt av frid och fred, fyllt av godhet och rättfärdighet. Vi kan ana lite av detta rike när vi läser Upp 21:4: **"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."**

Jag tror inte att någon människa kan åstadkomma detta rike. Ett rike utan ondska, ett rike fyllt av godhet och rätt. Det är detta rike Jesus lär oss att bedja om i bönen Fader Vår: **"Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen."** (Matt 6:10)

Ibland kan vi få känna en doft av Guds rike. Jag har blivit ombedd att vara officiant på en begravning om någon vecka. Jag träffade änkan och de tre barnen och de berättade om sin pappa. De hade så otroligt mycket fint att säga om sin pappa. Han var så tålig och mild, han avundades inte och sökte inte sitt, han var alltid hjälpsam och tänkte på andras bästa. Han var en man som spred Guds rikes väldoft.

Detta är något som vi alla kan få göra!

Men jag tror att Guds rike kommer att komma fullt ut först vid Jesu återkomst. Detta att Jesus ska komma tillbaka är en del av vår kristna tro. Vi läser i den Apostoliska trosbekännelsen. **"uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande"**. Jesu återkomst är en viktig del i denna trosbekännelse från 200-talet som alla kyrkofamiljer stämmer in i, både den katolska, ortodoxa och protestantiska.

Det är när Jesus kommer tillbaka som Guds rike kommer att bli fullt upprättat. Det blir ett rike med fred, frid, rättvisa, sanning och godhet. Talet om Jesus återkomst har varit mest aktuellt i tider av krig och elände, i tider av bedrövelser och svårighet. Jag är helt övertygad om att många i Ukraina just nu ber: **Tillkomme ditt rike, ske din vilja.**

Jesu återkomst, den dag då Guds rike ska bli upprättat är vårt stora hopp som kristna. Jesus säger så här när han talar om sin återkomst: **"Men när allt detta börjar ske, så råta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."** (Luk 21:28). Paulus avslutar sin undervisning om Jesu återkomst med följande ord: **"Trösta därför varandra med dessa ord."** (1 Tess 4:18)