

Hej,

här kommer en liten sammanfattning av andakten i Skeppsås kyrka på nyårsnatten 2021 / 2022

När Jesus återvände till sin hemstad Nasaret gick han på sabbaten till synagogan. Han fick bokrullen från Jesajas bok och läste följande: **han hade kommit för att förkunna ett nådens år från Herren** (Luk 4:19)

Jag vill önska er ett nådens år 2022. Att vi under detta år ska få uppleva mycket av Guds godhet, att vi ska få uppleva vänlighet, omsorg, kärlek och värme - Guds godhet i våra liv.

När det står nådens år så innebär det att det är oförtjänt, det är gratis och för intet. Vi får lön för ett arbete som vi har gjort, vi har tjänat ihop lönen, det är en förtjänst. Nåden däremot är gratis och oförtjänt.

Jag hoppas att vi även under detta år 2022 ska visa nåd och barmhärtighet mot andra. Jesus säger i Matt 5:7: "**Saliga är de barmhärtiga**". När man visar nåd så är man just barmhärtig.

Jag hörde en berättelse om en journalist. Han hade fått nys om en historia över en känd person som hade gjort bort sig riktigt ordentligt. Den kände personen hade inte begått något brottsligt eller kriminellt, men hade trampat i klaveret. Journalisten skrev ihop en saftig sensationell artikel, som hängde ut personen riktigt ordentligt. Journalisten tänkte sova på saken och lämna in artikeln till redaktionen nästa morgon. Under natten hade han en märklig dröm. Han drömde att han träffade Gud och Gud frågade honom om han skulle skriva samma artikel om sitt eget barn? Aldrig i livet, svarade journalisten, jag skulle aldrig göra något liknande mot mitt eget barn. Då svarade Gud: men den personen är ju mitt barn. Journalisten publicerade aldrig artikeln följande dag!

Med detta vill jag önska ett nådens år 2022. Att vi under detta år ska få uppleva mycket godhet och nåd från Herren och att vi på samma sätt ska visa nåd och barmhärtighet mot varandra under 2022.

Håkan Andersson