

Här kommer några tankar från berättelsen om Jesu födelse i Lukas 2: 1- 20.

Denna berättelse kommer troligtvis från Maria, Jesu mamma. Lukas börjar sitt evangelium med att säga att han noga efterforskat. Jag tror att han sökte upp Maria och bad henne berätta hur det hela gick till vid Jesu födelse.

Världens mäktigaste person vid denna tid var Kejsar Augustus i Rom. Han hade världens starkaste arme, och han ville bli ännu mäktigare och rikare. Ett sätt att få in pengar var att ta upp skatt, så han utfärdade en skattskrivning så han skulle veta vilka han skulle beskatta och var de bodde.

Josef och Maria bodde i Nasaret vid denna tid. Josefs släkt kom från Betlehem och det är troligt att Josef ägde lite mark därnere. Detta medförde att de var tvungna att bege sig till Betlehem, en resa på drygt 16 mil. Jag skulle tro att det tog dem drygt en vecka att komma dit. Det gick knappast fortare när Maria var höggravid.

Allt detta skedde eftersom gamla profetior hade sagt att den blivande Frälsaren skulle födas i kung Davids stad Betlehem.

När de äntligen kom fram till Betlehem och Maria skulle föda så fanns det inget rum för dem. Maria födde Jesusbarnet i ett enkelt stall. En del traditioner hävdar att det var i en grotta som även hyste djur, andra traditioner säger att det var i ett mycket enkelt hus där djuren bodde i en del av huset. I vilket fall som helst så var det oerhört enkelt, och Jesu första säng var en krubba där djuren brukade äta sin mat.

Det var Guds vilja att hans Son skulle födas in i världen. Vi kan då tänka att allt skulle gå enkelt och smidigt. Men det hela var oerhört krångligt och strapatsrikt. Jag tror att det är samma sak idag, att följa Guds vilja kan ibland vara krångligt och besvärligt. Löftet vi har är att Gud går med- på samma sätt som han gick med Josef och Maria.

Det som är så tjusigt med denna berättelse är att de första som fick änglabesök och fick höra att Frälsaren hade fötts var herdar. De allra flesta såg ner på herdar under denna tid. De sov utomhus, var ofta smutsiga och luktade inte så gott. De hade inte heller möjlighet att hålla alla de religiösa buden på grund av sitt arbete.

Herdarna fick höra budskapet om frid och fred. Detta är julens stora budskap om frid och fred mellan Gud och människor och frid och fred mellan människor och människor.

Med detta vill jag önska en god fortsättning:
Håkan Andersson